

Texter om Rönninge.pdf

nyast längst ned

- Infört av Valter Isander, Rönninge från juli 2014 och framåt, valter@isander.se
Ditt bidrag kan mailas till Valter, tack! Införda objekt på denna sida avses läsas i nutid, och arkiveras för framtida läsare, dvs allmänheten på Internet.
- Du kan söka text i detta dokument, t ex med Ctrl F, och skriv den (sammanhängande) text du vill söka. Sökningen är enkel, dvs fungerar inte som på Google.
- Se även <http://www.isander.se/Gamla-hus-i-Ronninge/Salem-Ronninge-hus.html> eller www.isander.se samt www.salemhembygd.se och "Facebookgruppen Salems hembygdsförening", samt mig själv "Facebook Valter Isander".

Se bl a **Riksarkivet** om Salem, boende 1910:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Folk_102102-001#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-343%2C-113%2C1473%2C869

Edvinsborg, fastighet 1911, Uttringe 1:190, Solrosen 5:

Jag fick pianolektioner i ditt hus (Edvinsborg) för så där en 55 - 60 år sedan. Efter en kort tid gav lärarinnan upp. Paul Dittrich 2014



Edvinsborg, Norrbergavägen 18 (Rosenstigen 11), Uttringe 1:190, sedan Solrosen 5.

Byggt 1911 för Edvin och Maria Andersson

Stensatt brunn, 12 meter djup, vattentank på vinden av stål, nitad.

Valter Pettersson Isander 2014, innehavare sedan 1973.

Aug 2014

_____ Slut Edvinsborg

Boet = Hermansberg:

Spännande!



Boet 2014

Fru Nebel har jag träffat, kan ha varit runt 1950. Karinsborg vet jag var det låg, och fastighetsbeteckningen kan ha varit Uttringe. Vår sommarstuga hette Uttringe 607 från början men ändrades sedermera till Soldalen 6.

Ja, och där dom nu 2014 har en bod låg det ett hönshus ombyggt till sommarstuga av Nebel. Den hyrdes av Sonja Zetterberg på 50-talet. Sten Bergmans väg 11 är det idag.

Ja, hela vägen upp har nya hus ända till nr 13 som har stått där länge. Hur länge vet jag inte.

Det var skog upp där när jag var liten, "vägen" slutade med en vändplan, gräs tror jag, och en stig gick in till Karinsborg.

Där var fru Nebel i ett litet rum innanför köket. I hörnet tror jag det stod en kemtoa. I köket bodde en höna under diskbänken. Utanför gick en enkel trappa ned till sjön och sjöboden, den finns kvar än.

När herr Nebel skulle fiska eller lägga ut nät fick pappa ro.

Karl Engberg var far till en stor och känd släktgren här i Rönninge, hans fru Berta har jag också träffat. De hade 8 barn, jag har träffat alla.

Reinhold och Hilda var min Farfar och Farmor och Herrman var Farfars bror. Tänk att han bodde på Fatbursgatan och dog så sent som 1944! Måste jag fråga syrran om.

Hagalund stämmer säkert och Herrmansberg finns fortfarande kvar. Uppgiften om Herrmansberg kan nog intressera vår hembygdsförening, där pratas det bara om Hannertz. (10 000-kronorsfrågan om fisk).

Hälsar Paul Dittrich 2014



Hittade bifogat program i min pappas samlingar. Ni kanske redan har det, annars kan jag överlämna detta i original vid tillfälle.

Min syster som omnämns i programmet (felstavat) var då 9 år, jag var inte född, men på god väg.

Hälsningar

Paul Dittrich 2014

Rönninge Skolväg 18

Hej Valter!

Jag heter *Klas G. Magni* och bodde i gamla Rönninge från min födsel 1934 tills dess jag sålde föräldrarnas hus på Rönninge Skolväg 18 (*huset med pelargång i gult*) 1:a april 1997 - alltså rönningebo i hela 63 år!

Sitter så här på Nyårsafton med min fru Birgitta och tittar på de fina bilder som finns tillgängliga via Salems Hembygdsförenings hemsida - bilderna på gamla Rönninge Folkskola väcker onekligen nostalgiska tankar - där började jag hösten 1941!

Min föräldrar bodde hos en viss Ada Rossander, ägarinnan till **Rosstorp**, då jag var spädbarn sedan byggdes på berget mitt emot vår **Villa Rakered**. - tomten var från början på c:a 10.000 kvadratmeter - priset 80 öre(!) per kvm! då min Pappa köpte den redan 1929!

Också andra bilder väcker nostalgiska tankar - känner igen många av de gamla Villorna sen min barn- och ungdom!

Med tillönskan om ett Gott Nytt 2010 med fortsatt bildsamlande från gamla Rönninge!

Mvh
Klas G. Magni

Faderskapets av mig 19997 sålda kåk hette "Rakered" eftersom den stora gård i Östergötland där han växte upp, hade det namnet. Min Farfar - hette också Klas Magni - anlade tegelbruk där och vi hade sen flera sådana i Östergötland under namnet "AB Förenade Tegelbruken" som var vårt familjeföretag (Billigt tegel till Villan i Rönninge, klar 1938!)

Nej, det var ju inga hemligheter jag skrev om nyss, så det går bra att sätta in på annat ställe! (Har f.ö. själv medverkat i Hembygdstidningen för ett antal år sen...)

Som sagt, allt gott för 2010!

Klas G.

Fridhem, Fridtorp

Hej!

Av en slump snubblade jag över din hemsida och känner mig manad att slänga iväg ett par rader...

I Rönninge bodde fram till sin död 1963 (c:a) en arkitekt vid namn **Sven-Erik Lundqvist** (SEL) (f. 1885) i en fastighet som hette Fridhem... (anm skall vara Fridtorp).

För många år sedan besökte jag Rönninge och fick ett samtal med hans dotter och dotterdotter, som ett led i min strävan att på något sätt, någon gång, lyfta fram denne anonyme - men ändock mycket produktive - arkitekt... (I Nyköping, som är min hemstad, bär bortåt 100 objekt hans signatur...)

Så: Har du någon information att delge mig, tror du?

mvh

John Anders Borg

Ulla Engberg 20191026/29: "Sven-Erik Lundqvist bodde på Fridtorp, inte på Fridhem.

Fridtorp ligger på Herrängsvägen 8. Infarten låg tidigare i framkant på den nu avstyckade tomten mot Rönninge Gårds väg. Där fanns tidigare en fin trädgård med bärbuskar, äppelträd o mycket blommor. Först var Fridtorp familjens sommarnöje men 1928 flyttade man till Rönninge permanent."

Höganloftsvägen 27

Tack för välkommandet. Jag tillhör den typen som blir överlycklig av att se 3 kakelugnar, trots nuvarande eldförbud..
Skorstenen skall såklart också kollas av sotaren, och jag kommer självklart att vara med vid sotningen.

Jag har (med god hjälp av dina alster på internet), läst in mig så gott som det går i ämnet kakelugn.
När jag tittat på kakelugnarna får jag dock lite dåliga vibrationer..

Visa av kaklen är ngt ur läge. Kan det bli så om man eldar för hårt? tänker jag då..

Sen är det ju kul att få en mästars syn på sakerna!

Vi blir nära nog grannar du och jag.

Huset ligger på Höganloftsvägen 27, byggt -45, gult, slitet, lite för litet för hela familjen, och alldeles underbart!

Hälsningar

Pelle Lönn

hejsan Valter

Ragnhild Godenius flyttade 1907 till Rönninge och byggde sig en egen brännugn.
Hon blev därigenom en av pionjerna inom svenskt stengods.

Jag är nyfiken om det finns någon info var hon bodde i Rönninge, förmodligen tillsammans med Gerda Sprinchorn.

Läs om Ragnhild och andra konstnärinnor som fanns i Rönninge

http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/03/1910/dagny1910_51.pdf

många hälsningar

Denis Wiberg 2010

Valter :

Brännugn och hus kvar, Rosenstigen i Rönninge

Det finns en artikel i Salems Hembygdsförenings tidning, (2014 i början, tror jag)

Namn: Håkan Wåhlstedt

Datum: 2014-08-09 (13:07)

Hej! Vilket arbete och vilken fantastisk bildskatt från Rönninge. Själv är jag sommarboende på Dånvik, Sjöuddsvägen 2. Mina farföräldrar köpte stället i början på 1920-talet. Minns många av de andra husen från min barndom, bl.a. **Mårdnäs** och **Ekedal** där jag hade några sommarkamrater. Med vänlig hälsning Håkan

Namn: Anci Lindgren

Datum: 2014-07-28 (19:20)

Hej!

Jag är uppvuxen i **Ville Valla** hus Dånviksvägen. Är fortfarande i familjens ägo. Många roliga minnen från att växa upp i Rönninge på -60-70 talet.

Anci Lindgren

Hej! hus 051 heter Villevalla inte Villa Valla mina föräldrar köpte huset 1959. Jätte kul att få se all fina

Sten Bergmans Väg

Moni Beuchel

Kul! Jag växte upp på Axelsbergsvägen 23, idag Sten Bergmans väg 13. Mina föräldrar köpte huset 1964, samma år som jag föddes. 1972, när bilden togs, var jag alltså 8 år.

Moni Beuchel

Kan ha nån bild, ska titta. Paul bor i nr 13 nu, min pappa sålde när de började bygga på vägen ca 2000. Självt har jag kvar huset bredvid, nr 15. Vår familj ägde bägge tomterna tidigare.

Moni Beuchel

Fanns ett hus nedanför när jag växte upp, minns ej numret. Först bodde en trädgårdsmästare Blom tror jag. En kort period bodde en familj med en dotter i min ålder där. Sist bodde där ett par. Sen brann huset ner när jag var 18, 1982. Det fanns fler ruiner/husgrunder i skogen bakom vårt hus som vi lekte i.

Bergtorp

Mikael Zackrisson

Kul. Bodde på Rönningevägen 15, 1973-79, vi hyrde övervåningen av en äldre dam. Ganska säker på att vi kallade huset Bergtorp och inte Bergtomt, som det står. Men jag kan ha fel. Vackert var det i alla fall!

9 aug 2014

Claes Bielke

Ja jag får tacka för alla bilder, vårt hus fans med, eller där mormor och morfar bodde, för vårt kom upp i början på 1970talet.

Juli 2014

Edvinsborg (Uttringe 1:190, sedan Solrosen 5), byggt år 1911

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0023983_1923_6_1.pdf

Ur Adressregister för Stockholms förstadssamhällen år 1923 (bara folk med telefon?).
Texten är fotograferad och OCR-inläst av någon. Därför finns flera stavfel.

Ur OCR-text:

"Handl., Salleho, Rönninge; tel. Rönn. 3:3;
Sundbyberg bost. Edvinsherg, Rönninge; tel. Rönn, 59."

Tolkar jag som:

"Handl., Sallebo, Rönninge; tel. Rönn. 33;
Sundbyberg bost. Edvinsborg, Rönninge; tel. Rönn, 59."

På Edvinsborg, övre våning, hyrde Margit och Erik Törnberg ca 1930.

Valter Isander, Edvinsborg, Rönninge 2014

På Edvinsborg, Steninge, Björkebo och Gammelgården i Rönninge

Meddelat av Yrsa Avellán den 2 januari 2015 till Valter Isander, Edvinsborg



Jag skickar två bilder, Margit Törnberg är här 70 år och Erik Törnberg är mycket yngre på den här bilden, har inte så många på honom. Du får gärna använda uppgifterna som jag gett dig. Skriver snart om Steninge.

Många hälsningar

Yrsa Avellán den 2 jan 2015



Margit och Erik Törnberg gifte sig 1930. De hyrde då bostad på Edvinsborg i Rönninge, på övervåningen. De bodde en tid också i Björkebo på Fiskaruddsvägen 22, sedan hyrde de på Gammelgården (idag Hagavägen 12). Yrsa Avellán kom på 1940-talet till dem som krigsbarn. Yrsa innehar idag 2014 huset Steninge, Stationsvägen 13.

Valter Isander den 2-3 januari 2015

Steninge

Huset Steninge uppfördes 1898 av C P Skeppström. Virket togs delvis från torpet Garnudden som revs i sin helhet. Där hade familjen bott med uthus och boskap.



Hustru Albertina dog innan huset var helt färdigt, det var hon som ritade med tändstickor hur det skulle uppföras i antal rum och storlek. Carl Petter med dotter Clara flyttade in. Huset hade många hyresgäster under åren, det gällde ju att få ekonomin att gå ihop. Clara hade matservering på verandan n.b. för järnvägsarbetare som arbetade med att dra södra stambanan.

År 1910 flyttade sonen Adolf med hustru Ida och döttrarna Greta och Margit in.

Greta förblev ogift och bodde kvar tills hon gick bort 1974 och Margit gifte sig med Erik Törnberg och flyttade som änka till Steninge 1958.

Hälsningar Yrsa Avellán
Steninge januari 2015
Stationsvägen 13 Rönninge

Namn: Gert & Yvonne Skoglund

Datum: 2014-11-23 (13:31)

Tack.

Intressant att läsa om gamla hus i Rönninge, Vi flyttade hit 1989,
Bodde då på Fiskaruddsvägen 63.

Bor numera i Olsberg:1 Gustavslundsvägen 6

Trivs bra i Rönninge.

Dalstugan på Tunnelstigen 4 i Rönninge

Hej, jag kan meddela att huset står kvar, men det är påbyggt sedan länge. Det har ju även varit skola och café. Tunnelstigen 4 är adressen.

Jag bodde där 1952-1977 och nu är det pietetsfullt renoverat, men grundstugan som syns på bilden finns kvar i form av stockar i taket på nedervåningen.

Mvh/Linnea Södermark

Hej – jo det går bra att använda uppgifterna – bifogar ett par svartvita foton från 1961 och 1959. Vad jag vet så byggdes det ursprungliga torpet åt rallarna som byggde stambanan – men jag vet inte om det stämmer.

Dalstugan finns även som vykort som Vilhelmina av Tibell tagit – tror det finns i en liten bok från hembygdsföreningen så det borde du hitta.

Det fotot är från när Dalstugan var café om jag inte missminner mig. Dalstugan är även omnämnd i Salemboken sida 138.

Hälsningar/Linnea Södermark

: den 11 January 2015 20:33

: [Linnea Södermark](#)

Subject: Dalstugan



Dalstugan 20 febr 2015, foto Ann Pettersson

Garnuddatorpet, lite rester av tegelstenar, ligger till höger när man kommit över bron till friluftsområdet. Det låg en bit ner men ändå ganska nära berget, där finns en skylt om inte den är fördärvad.

Hälsningar

Yrsa

Valter: Skylten verkar vara bortförd. Valter den 20015-02-20

Torpet Vreten

"...Från Läns musei byrå vid Stockholm Stadsmuseum har kulturförvaltningen i Salem 1985.07.24 erhållit en dokumentationslista över torpet Vreten med beskrivning och planskisser för upprustning av torpet samt fotografier av exteriörer och interiörer. Ritningar finns på hur kakelugnen, spisen, spiskåpan och skorstensstocken var utförda (bilaga 1). Torpets historia har redovisats av Kari Ansnes i hembygdsföreningens skriftserie nr 5, där även en del av Vretens innevånare presenteras.... Wahlqvist/Ahlberg"

Se vidare länken (Onedrive) på www.salemhembygd.se /Valter Isander den 12 februari 2015

Wilhelmsrovägen 9 i Rönninge.

Fastighet Rönninge 1:336 (år 2015 enligt Hitta.se)



- Maria Kupari Hansson: (dialog 2015-02-20)
Någon som känner till detta husets historia på Wilhelmsrovägen?
 - Anitha Källmark Jansson ... Vad vi kommer ihåg så bodde det två systrar (Kruier vet inte hur det stavas) som kom från Tyskland (tror vi). De hade damfrisering och fotvård i huset. Detta var i många många år.
 - Magnus Norhult Jamen två tyska damer.
 - Birgitta Säfström Jag var frisörelev hos dom i början på 60 talet.
 - Lillemor Sandin Systrarna hette Elfriede (1915-2011) och Edith (1923-2007) Kroiher och var födda i Tjeckoslovakien enligt Sveriges Dödbok.
Fastighetens beteckning var 1:336 och adressen var Pilvägen 9, som sedan bytte till Wilhelmsrovägen 9 någon gång på 1970-talet.
 - Maria Kupari Hansson Tack för intressant info! Har någon hört om någon handskfabrik på tomten?
 - Bert Rubaszkin Huset i bakgrunden påminner om Rönninge Handskfabrik, där min pappa jobbade, men adressen stämmer inte. "Handskis" låg längre bort vid Dånviksvägen.
 - Anitha Källmark Jansson Huset bakom till vänster var Rönninge Plåtslageri i många år.
Huset hyrdes ut av systrarna Kroiher.
-

Sandbäcksvägen 26, Rönninge Butik. Rörmökare. Bostad



Valter Isander:

Där var det bageri? Och rörmökare. Och bopålar. Sandbäcksvägen 26

Paul Dittrich: Nej, det var en affär liknande ICA av vad jag minns. Bageriet låg en bit bort mot gymnasiet.

Margareta Rosenkvist: Det var väl Andreassons Livs

Paul Dittrich: Mins inte, men jag har köpt glass där. 25-öres med rund pinne som man kunde snurra glassen med i munnen. Kul!

Anitha Källmark Jansson: Ja Evy Andreasson hade affär där. Efter var det Rönninge Rör.

Claes Bielke: ja Tord hette han som hade Rönninge Rör-oljeservice, han tog över hans svärfar om jag inte minns fel. jag var med honom flera gånger ute hjälpte honom

Gunnar Holm: Innan Evy Andreasson var det Erikssons livs. Där jobbade Bosse som springpojke. Eriksson sköt/avlivade vår sjuka katt med, vad jag minns, hagelgevär. Runt 1950. Vad jag minns bodde Familjen Eriksson på övervåningen i huset.

Claes Bielke : Paul Dittrich, Ica låg ovanför Folkets hus

Gunnar Holm: Bageriet hette Hembageriet där man även köpte mjölk med medhavd mjölkkanne.

Gunnar Holm: Affären ovanför Folkets Hus hette Engströms. Var inte Icaaffär helt privat

Paul Dittrich: Jag vet det, liknande ICA skrev jag. Undrar om trappan till ICA finns kvar under altanen som är där nu?

Paul Dittrich Mot slutet var det väl Ica?

Claes Bielke ja sist var det en Ica ovan för Folkets hus

Gunnar Holm Var är Du nu?

Lillemor Sandin: Sandbäcksvägen 26. Ovanpå bodde Ingeborg, Enar och Alf Henningsson på 1960-1970-talet.

Hanna:

Bodde på Norrbergavägen 1948-1956. Det var livsmedelsaffär då, bl a Claesons Livs och Andreassons Livs. Cykelbud var Bertil Svensson. Vi tjejer cyklade efter honom och skrek:...

Valter Isander Kul. Jag tar era kommentarer, lägger dem till

<http://isander.se/Gamla-hus.../Salem-R%C3%B6nninge-hus.html...>

Valter Isander :

Tord har satt in minst en kran där jag bor. Norrbergavägen 18. Edvinsborg.

Paul Dittrich Grusplanen, trappan och affärsentrén är borta sedan länge.

Valter Isander Bildbevis....

En natt -30 grader nordlig vind frös ett kopparrör där uppe. För att slippa översvämning när det tinade igen, anlätade jag Rönninge Rör Tord att sätta in den vertikala avstängningen. Har stängt en gång. Först bör man tömma ner vattnet, sedan stänga den, sedan släppa på igen. Luft fryser vid -200 grader.

Valter Isanders foto. Valter Isander Ett sjå med hus. Klimatet bättre nu än då...

Valter Isander Huset (26) köptes väl av kommunen? Sedan köpte Hans Jörlén, sålde sedan. Är det brf idag? Troligen inte. Jörlén har räddat flera gamla hus i trakten, t ex Engelsberg (ICA), Strandgården, Centralvägen.

BVC??

Valter Isander Är det ok för er att jag tar era texter och gör offentliga på "Gamla hus"? Poängen är att dokumentera traktens hus och historia.

Lillemor Sandin OK för mig Alla som jag skrivit om är avlidna.

Paul Dittrich Ok

Gunnar Holm Ok

Anna Dahlgren: Idag bor mina föräldrar där. Pappa har gjort underverk med det huset.

Valter Isander Ja det ser fint ut.

Var det Jörlén som sålde?...

SLUT

(inlagt av Valter Isander 2015)

I Tumba 1923, soc.dem. klubben: utdrag av text i skriften MORGONBRIS: (inlagt av Valter Isander 2015)

Söndagen den 18 febr. hade Kvinnoklubben fest, vars behållning skulle tillfalla partivän, som fått sina armar avbrutna genom elektrisk ström.

Musik utfördes av Rönninge orkesterförening

- 16 man - på ett mycket förtjänstfullt sätt....

18 febr. 1923.

TIDEVARVET 1933, Tvättkunder sökes (inlagt av Valter Isander 2015)



Skriften RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR OKT 1913: urklipp Rönninge: (inlagt av Valter Isander 2015)

Rösträtt ... OKT 1913

Kvinnor i pensionsnämnderna.

I *Eslöv*: ordinarie folkskollärarynnan fröken Brita Johansson och fru Alma Persson; suppleanter jur. stud. Ester Hofvander-Sandberg och fru Maria Andersson.

I *Haparanda*: ordinarie fru Augusta Forsberg; suppleant fru Hilda Bucht.

I *Lund*: ordinarie fru Karolina Pettersson, fröken Ida Westdahl, fru Anna Isberg och fru Augusta Lindström; suppleanter fru Louise af Ekenstam, fil. d:r fru Louise Petrén-Overton, fröken Maja Beijer, fröken Anna Grek.

I *Salem*: ordinarie fröken Anna Lindblom, Rönninge, fru Alma Sundling, Söderby; suppleanter fröken Ebba Forseth, Rönninge, och fru Ebba Denéus, Söderby.

I *Spånga*: ordinarie fröken Valborg Ulrich, Duvbo; suppleanter fru Elin

Maria Bolin. Sandbäck, Rönninge (inlagt av Valter Isander 2015)

Ur RÖSTRATT FÖR KVINNOR den 1 juni år 1917

Maria Bolin

70 år.

Till denna höga ålder har en av våra bemärkta rösträttskvinnor kommit, men ingen skulle vilja tilltro fru Maria Bolin bära på mer än ett femtiotal år, energisk, rörlig och impulsiv ter hon sig än i dag.

Gift med länsnotarien Edv. Bolin, sedermera landssekreterare i Falun, fick

on stor familj att sköta och tog för sin del dessutom hand om det lantbruk, som följde med den gård, där Maria hade sitt hem, och många äro de om hos det gästvänliga paret Bolin njutit av hemtrevnad, musik och en huslig husmoders omtanke. Änka under det senaste kvartseket har fru Bolin dels fortfarande ägnat sig åt familjeangelägenheter, dels med framgång på egen hand skött sitt jordbruk på gården Sandbäck, idylliskt belägen inom municipalsamhället Rönninge, nära Södertälje. Som ledamot i municipalnämnden låter fru B. de gode herrar och svenska män någon gång få kännning av vad en stark kvinnoande kan förmå. Livlig och i viss mån aggressiv, tar hon dock alltid hänsyn till sakliga skäl och respekteras därför. I en förutvarande "Rönninge samhällsförening" tog hon som styrelseledamot en anseelig del i dess arbete, t ex. anskaffandet av en samlingslokal m. m.

Hennes huvudintresse går f. n. ut på att verka för att upplysning sprides 10s både män och kvinnor om huru sättmatigt, nödvändigt och för samhällets bästa oundvikligt det är **att** kvinnorna bli politiskt jämställda med männen. Som sekreterare i Stockholms länsförbund av **L. K. P. R.** samt ordförande och centralstyrelsemedlem **för** Rönninge - Tumba **E. K. P. R.** är hon särdeles verksam såväl som inom fredsarbetet.

Puritanskt klädd, skulle man kunna säga, med enkelt framträdande utan förkonstling, intresserande dels genom det kärnfriska i gestalten med den vackra profilen och det vita kortklippta håret, dels genom den prägel av individualitet, hon förvärvat under livets många och växlande erfarenheter, hör hon till dem man fäster sig vid. Otaliga äro de resor och färder **hon** företagit ömsom i sol ömsom i regn och rusk, för att - med en massa skrifter i baklådan å enspännaren - å olika orter söka väcka intresse för sina älsklingsidéer: rättvisa åt kvinnorna, fred, nykterhet.

Kanske var det under en sådan gemensam färd, som jag kom att hos henne se en likhet med den av Else Kleen utmärkt skildrade härskarinnan till egendomen Harg, den storvulna, av sorger och livserfarenheter oböjda änkemajorskan Ekesparre ensam kör denna sin kappsläde i smällkalla vinternatten bort från det trevna hemmet och hän till systemens, där sorg, förfall och misströstan råda. Hon reser för att inge **mod** - och det tycker jag, att även alla präktiga rösträttskvinnor göra, bland dem icke minst fru Maria Bolin. Må **hon** ännu länge få verka ibland oss!

Maria Dehn.

Folkpensionslagen i Rönninge... (inlagt av Valter Isander mars 2015) 1913

Bergman-Österbergiska samhällskurserna.

Den sista av de för sommaren planerade s. k. månadskurserna i samhällskunskap

tog sin början den **14 sept.** i Stockholms län. Ledare för kursen är fröken Annie Weibull, och hon höll den första föreläsningen i Rönninge med folkpensioneringslagen till ämne. härifrån fortsattes kursen till Tumba, Grödinge, Vaxholm, Östhammar, Norrtälje m. **fl** . platser. Intresset har överallt varit stort och åhörareantalet tillfredsställande. Med hela kursen bli väl ett 10-tal platser besökta, och på varje plats hållas tre föreläsningar. Man får hoppas att intresset för samhällskunskap..... (etc)

Källa <http://www.gu.se> (Göteborgs Universitet)

ÖSTERGÖTLANDS VECKOBLAD ÖSTGÖTA-POSTEN N:r 50,
Fredagen den 13 December 1895.

"Rönninge och Uttringe sålt på auktion 1895"

Sy (Stockholms yttre?) villastad vid Stockholm 1/2 mantal Rönninge och 3/4 mantal säteri Uttringe i Salems socken, Stockholms län, såldes i lördags å auktion. Rätt många kapitalister från Stockholm hade infunnit sig. För de båda egendomarne uppnåddes ett mycket högt försäljningspris, säger St. Tidn. Visserligen utgjorde åkerjorden 164 tunnland, men denna ansågs f. n. vara i fullkomlig vanhäfd, och de 750 tunnland, som utgöra i hög grad bergig skogsmark, bära skog af, enligt vad fackmän ansågo, ringa försäljningsvärde. Dertill kom, att samtliga hus å båda egendomarne äro så godt som fullständigt förfallna. Icke förty var köplusten vid auktionen ganska liflig, och uppnåddes ett slutresultat af 79,000 kr. Men icke ens detta anbud antogs af försäljningsmännen, hvilka efter auktionen åstadkommo under hand en ytterligare höjning till 85,000 kr., till hvilket pris slutligen egendomarne definitivt såldes till samme man, hvilken vid auktionen afgifvit högsta anbudet, nämligen förvaltaren Claes Löfgren. Egendomarne, som voro ograverade, egdes af sterbhuset efter fröken Mariana Wilhelmina af Tibell, hvilken testamenterat hela sin egendom till Drottninghuset och Stockholms stads sjukhem. Naturligtvis betingades det jemförelsevis höga pris, egendomarne uppnådde, af deras präktiga läge. Måhända kommer nu att i denna vackra trakt uppstå en ny villastad.

(inlagt av Valter Isander den 25 mars 2015, magasin KB)

Diskussion på Facebook om Uttringe gårds ladugård, den 5 april 2015



Valter Isander

Uttringe gårds ladugård, numera riven. Kor och hästar. Garaget till höger finns kvar, i påkört skick, det ägs av Sv Folkdansens vänner.

På 20-talet och en bit in på 30 talet ägdes gården av byggmästare Gunnar Jansson. Han ägde också en stor del av Uttringe Hage och byggde flera av husen där.

/text av Anders Ahlberg och Salems Hembygdsförening
”Uttringe gårds ladugård, numera riven. Kor och hästar. Garaget till höger finns kvar, i påkört skick, det ägs av Sv Folkdansens vänner. På 20-talet och en bit in på 30 talet ägdes gården av byggmästare Gunnar Jansson. Han ägde också en stor del av Uttringe Hage och byggde flera av husen där. /text av Anders Ahlberg och Salems Hembygdsförening”

Bert Rubaszkin

Efter kriget (andra världskriget) var grädde ransonerat. När vi skulle ha fest gick vi till Uttringe gård och köpte vispgrädde. Jag var 4-5 år. Av någon anledning har jag mycket klara minnen av detta!

Valter Isander Det var ju inte så länge sedan

Valter Isander Bilden är tagen från backen nedåt, mot väster

Lisa M Strandh Åh, precis sådant här vill jag se! (Och höra om), vi bor ju i huset som ladugården tillhörde.

Jag har varit där och tittat på grunden som finns kvar.

På våran tomt har vi även hittat en gammal rostig vagn nedtryckt i marken, samt ett stort kugghjul i trä och en punch plaska från 1800 talet

Rickard Engberg Jag minns att det låg en tennisbana där

Valter Isander Hade varit trevligt om garaget hade fixats, någon körde ju in där, jag har för mig att det stod en Volvo in i huset... Var det kring år 2000?

Valter Isander Det är bra Lisa M , samla och gör ett litet museum. Sedan kommer vi och tittar, och du berättar, och vi också. Kaffe fixar du, 20 kr...

Vilken kåk är du? Foto?

På ladugårdsgrunden har skolan haft "Stenåldersdagar"... Så känn vingslagen.

Garaget syns. Och "ladan" inne i kröken. Finns den kvar?? Vem äger marken där?

Gerd Skogeland När jag var barn fanns det även höns som sprang rätt över vägen när man kom cyklande!

Bert Rubaszkin Minns jag också. Man var tvungen att se upp. Speciellt om man kom med full fart nerför uttringebacken!

Gerd Skogeland Precis!!!

Bert Rubaszkin Vi tävlade alltid hur långt man kunde rulla utan att börja trampa. Om det kom en höna i vägen förstörde det resultatet.

Lisa M Strandh Ja vi bor på 3:12! Har hört att grunden och ev vissa strukturer i huset tillhört vilhelminas lada. Huset är renoverat senast för ett par år sedan, fast inte av oss.

Marken runtom, inkl garaget tror jag tillhör slakten Söderströms som bodde där då det ...Visa mer

Christian Strandh Den lilla ladan på vår tomt är tyvärr borta, den revs av de som renoverade huset.

Paul Dittrich Det här huset låg ungefär mitt emot garaget. Rivet nu. På 3:12.

Paul Dittrichs foto.



Christian Strandh Kanon, har velat veta länge hur det såg ut!

Bert Rubaszkin Huset på bilden är det hus man gick in i när man skulle köpa grädde!

Anders Lagrelius I ladugården i hörnet hämtade vi mjölk varje dag ända tills korna fick TBC. Sedan fick vi gå på många kontroller på Uttrans sjukhus för att se att vi inte blev smittade. Ladugården ägdes av systrarna Söderström som bodde i 3:12 som sades tidigare ha v...Visa mer

Valter Isander Dessa data passar bra i Hembför arkiv...

Lisa M Strandh Åh nej hoppas ni slapp TBC, gjorde dom sig av med korna då?

Valter Isander Ja, de gjorde sig av med korna på 1950-talet. Det måste ha varit tufft för ägaren.

Bert Rubaszkin Å då var ransoneringen slut, så man kunde köpa grädde i Mjölcentralen.

Uppåkra

Uttringe 1:525

Tallsättravägen 8

Rönninge 2015-04-25

Hej kul att se bilder från vårt hus Tallsättrav 8.

När är de tagna?

Om du är intresserad så kan jag skicka moderna bilder. Fast de är i princip identiska... buskar o. dyl. har ändrats men huset är oförändrat.

Intressantare är kanske en bild som vi har från 1920, då huset fick sin utformning. Fortfarande VÄLDIGT likt, men då hade inte källaren grävts ut under existerande hus...

Lite historia för den intresserade:

Huset utökades från en äldre byggnad nån gång under 1910-talet, och användes då som sommarstuga. Ingen el eller toa. Det lilla öppna fönstret var då jungfrukammaren. På 1960-talet bytte man vattenrör/el/fasad, och grävde också ut en källare under huset (ej utgrävt under skorstensstockarna) för att få plats med tvättstuga, dusch, etc. Jungfrukammaren blev en toa, och inomhus fick väggarna ett lager treetex. Som tur var behöll man kakelugnarna och trägolven. Samma familj hade huset ända till 1998, då vi övertog. Sen dess bara ytunderhåll. Anledningen till att plåten ser svart ut är att det är koppar. Inte tillräckligt gammal för att bli grön... än :-).

På tomten finns vedbod och dass kvar (inte så vanligt i sthlm), men tyvärr också ett 50 år gammalt förfallet staket. Det får bli nästa projekt...

/ Björn Berglöf, Uppåkra



Foto taget år 1920 av ägaren
och blivande provintialläkaren
Rosenkvist.



Foto taget år 2015
av ägaren Björn Berglöf.



Exteriör 2015



Kakelugn



Hallen med spegeldörrar
och
snickerier med bevarad
ådringsmålning



Uppåkra Foto Björn
Berglöf 2015

Uppåkra

----- START BLOMMEDAL

Historik Blommedal Fast bet. Hjorten 7 Adress Rönninge skolväg 5



Den tidigaste noteringen om huset Blommedal (Rönninge skolväg 5) finns noterade i församlingsboken från 1906-1914 i volym "Salem alla 3" sid 565. Namnet Blommedal finns dock inte noterat i förteckningen över fastigheter. Det står Odinslund som är struket och sedan Blommedal ditskrivet ovanför.

Där står som ägare målaren Herman Edvard Vallentin Andersson född [den 14/2](#) 1884 i Ringarum. Han flyttade

enligt inflyttningsboken till församlingen [den 19/11](#) 1909 till fastigheten Odinslund Rönninge skolväg 3. (Huset finns inte kvar utan brändes 1999).

Samtidigt (1909) flyttade Hulda Wilhelmina Olsson f. Eriksson född [den 6/12](#) 1880 in till församlingen och också hon till Odinslund. Hon står först som hushållerska och frånskild från "kusken Viktor Edvard Olsson som vistas på okänd ort". Hon gifte sig med kusken 1903 och skilde sig från honom 1914 för att 1915 gifta sig med Herman. Hon hade dessutom två söner födda 1904 resp 1908 som heter Karl Ejnar resp Gösta Erik. Karl Ejnar flyttat ut till Västra Ny [den 26/10](#) 1910.

I källaren fanns en måleriverkstad.

Eftersom villan ursprungligen byggdes för två familjer bodde ytterligare personer på övervåningen. Det bodde en kontorsskrivare på järnvägen vid namn Erik Gustav Söderling född [8/10](#) 1883 från Örebro och han flyttade in [den 27/10](#) 1915 men flyttade ut redan 1916. Han flyttar till Lugnet i samma församling, men flyttar till Maria församling 1927.

Efter kontorsskrivaren flyttade Greta Alexandra Wimmerdal in [den 15/11](#) 1917. Hon är barnmorska från Storkyrkoförsamlingen i Stockholm . Hon bor några år men flyttar till Framnäs 1919. Hon gifter sig med änkemannen Ernst Alfred Bergman som redan bor i Framnäs och får en [son den 5/6](#) 1920 som får namnet Per Ernst. Han är inte döpt, vilket noteras särskilt. Den familjen splittras 1927 på så sätt att Greta och sonen Per Ernst flyttar till Botkyrka och dottern till Karlstad (1925) medan Ernst blir kvar i Salem och flyttar först till Wilhelmsro och sedan till Lunde

Vi har genom andra källor fått veta att Herman och Hulda bodde kvar till någon gång på 30-talet. Kontroll av utflyttningslängden har gjorts tom år 1936. Innan dess har inga utflyttningar noterats.

Vi har fått en del uppgifter om ägare och hyresgäster men de är osäkra.

VI MOTTAR GÄRNA INFORMATION OM HUSET OCH DESS INNEVÅNARE.

Den familj som köpte huset av Herman och Hulda heter Hultin. Av inflyttningslängden framgår att Vilhelm Efraim Hultin född [den 1 mars](#) 1879 med fru flyttade till Blommedal den 22/4 år 1938 från S:t Görans förs. i Stockholm. Sida i förs bok 656. De var färghandlare men bodde dock inte så länge utan sålde till Ture och Lisa Skoglund i början på 40-talet. Skoglunds hyrde ut huset, i vilken omfattning är och till vem är okänt. De uppgifter vi har är att en Gustavsson hyrde nedervåningen 1945-1952. I källaren fanns torrdass i en nisch som fortfarande finns kvar. Det var eldning med koks under den perioden. Det fanns inga kakelugnar kvar på nedervåningen 1945. Skoglunds flyttade dit permanent på 40-talet. Ture Skoglunds var fiskhandlare i Bomma och mycket trevlig person. Detsamma kan enligt uppgifter från dåvarande grannar inte sägas om hans hustru Lisa.

Huset försågs med eternitplattor i början på 60-talet.

Sjuksyster Linnea Frölen hyrde också övervåningen på 30-talet. Linnea var syster till med Lars Fröléns pappa och ogift.

Hilda Gustavsson som var gift med överlärare Oskar Gustavsson hyrde övervåningen efter Oskars död, då deras hus på Bodavägen 1 såldes. Hon hyrde under perioden 1950—55 och flyttade därefter till Dammtorp.

Ture Skoglund dog på 60-talet och Lisa bodde kvar till sin död 1982. Då var standarden på 30-talsnivå med vedspis, zinkdiskbänk och badkar i källaren. Övervåningen var dock i mycket bra skick med ett stort kök och ett stort rum med en kakelugn.


Huset såldes till familjen Brolin 1983. En totalrenovering och viss tillbyggnad gjordes 1983-1984.

Från Elsa Lund har vi fått information om att hennes pappa hade 1905 köpt fast Hjorten 8 (Björntorp) Rönninge skolväg 9 och tänkte även köpa tomten Hjorten 7. Han for ut på sjön för att få pengar till inköpet. Herman Wallentin Edvard Andersson som kom från Norrköping 1909 hann dock köpa tomten före Elsas pappa ungefär 1910-1911. Huset Blommedal tror vi är byggt 1913-1914.

Björn Brolin

----- SLUT BLOMMEDAL

Karlshäll, Fiskaruddsvägen 8 (senare Engelsbergsvägen 85)
Uttringe 1:34, byggt 1897-1898.

	Karlshäll	Engelsberg 17 Uttringe 1:34 Kv Violen	Fiskaruddsvägen 8 (senare Engelsbergsvägen 85)
---	-----------	---	---

Mail den 4 aug 2015 till Valter Isander:

Mitt Namn är Thomas och min fru och jag flyttade till Rönninge förra året (2014). Nu är det så att vi flyttade till "Karlshäll" denna gamla stuga från 1898,

jag besökte Salems hembygdsföreningens sida på nätet. Och hittade med hjälp en massa information om vårt hus, " Uttringe 1:34"

Så otroligt intressant det var; jag hittade gamla bilder, kartor, och även lite fd ägare. Efter alla avstyckningar så är inte tomten så stor längre, men jag anar att den har varit mycket mycket större en gång i tiden.

När jag tog bort gipsskivorna i salongen, så hittade jag rester kvar av orginaltapeten, jag har forskat lite grann om tapeten med en otroligt duktig tapetmakare som gör mycket arbeten åt Skansen. Orginaltapeten är nu gjord i ny tappning, handgjord och blocktrycks, orginaltapeten var en snarlik kopia av en 1700tals tapet som var gjord av Johan Norman, en känd tapetmakare under Gustaf III tid. Hans tapeter fick en renässans under slutet av 1800-talet och mycket tyder på att den var den som satt som original här på Karlshäll, bild följer med...sen skickar jag med en bild på övre kammaren och sovrummet.

Huset har tillhört bostadsföreningen "Engelbergs 16" tror jag en gång i tiden, första avstyckningen av tomten var 1996-2001.

Thomas/Karlshäll den 4 aug 2015

Karinsborg

Hej Valter!

Sänder fotot på Karinsborg som jag lovade idag. Fotografiet är taget från söder någon gång under senare delen av 1950-talet. På vägen står min faster Majy Pettersson (1914-1992).

Karinsborg låg nästan högst upp på Axelsbergsvägen på höger sida sett från station.

Min faster bodde i huset tillsammans med sin far Karl Henrik Pettersson fram till hans död 1959. Hon blev sedan ensam kvar där fram till att hon flyttade i slutet på 60-talet till Södertälje.

Min farfar Karl Henrik Pettersson flyttade med sin familj från Lidingö till Rönninge 1934, och vad jag vet så bodde de först i en fastighet som hette Gläntan. Min farfar arbetade med bland annat bergsprängning och olika byggen.

Jag tror att de bodde där fram till slutet av 40-talet för att sedan flytta till Karinsborg där de hyrde nedre delen av huset. Lägenheten bestod av liten hall, två rum och kök med intilliggande källare. Uppvärmning var med kamin och vedspis. Vatten hämtades från brun som fanns på tomten. På andra sidan vägen hade min farfar en snickarbod. Omgivningen i övrigt var lantlig med en och annan närliggande stuga.

Med vänliga hälsningar

Tommy Pettersson
Tyresö
tfn 0708982519

Mail den 12 nov till Valter Isander

Not: *Stockholms adresskalender anger 1925:*

Nebel, Herm.(an), Villaägare, Karinsborg, Rönninge. /Valter

Tillägg

Namnet Nebel minns jag väldigt väl. Min faster tog oss, min syster och jag, över vägen till stugan där gumman Nebel bodde. Hon skulle ha varit blind och jag tror att min faster hjälpte henne.

Vad jag också minns var att min farfar hade en ässja stående på andra sidan vägen mitt emot huset där de bodde. Men då hade han för länge sedan slutat använda den och likaså verktygen i snickarbon. Jag är glad att idag ha kvar en del av hans verktyg och ett dokument från överståthållaren som gav honom tillåtelse till att inneha dynamit och spränga.

/Tommy Pettersson 13 nov 2015



Karinsborg i Rönninge

Slut Karinsborg-----

Start Lillsäter, Tallsättravägen -----

Hej Valter

Såg på webben att du sammanställt en fil med gamla hus i Rönninge (Hus i gamla Rönninge en kulturhistorisk inventering 1972 och 2014-)

Vi är sedan maj 2016 nya ägare till UTTRINGE 1:362 (Tallsättravägen 26). Vi är så nyfikna på husets historia och har letat på webben efter gamla bilder och lite historik. Finns ju en gammal smedja på tomten där Silversmeden höll till har vi fått veta. [Stämmer att det är Uttringe 1:362. Och huset heter Lillsäter.](#)
[Finns en järn grind b.l.a där det står Lillsäter 1933.](#)

Med vänlig hälsning

Ann-Sofie Fasth & Kent Schmidt

Boende:

Andersson, Hildur Maria Amalia

Tallsättrav 26

144 00 Rönninge

Död 21/11 1984.

Kyrkobokförd (1983) i Salem, Salems kn (Stockholms län, Södermanland).

Mantalsskriven (1983) på samma ort.

Född 17/8 1896 i Maria Magdalena (Stockholms stad, Uppland).

Gift kvinna (8/12 1945).

Födelseförsamling i källan:

Maria Magd. (Stockholms län)

Källor:

RTB 84 / SPAR 90

Slut Lillsäter-----

Start Dungen -----

Dungen i Rönninge

Hej igen Valter, Jag har tidigare tillskrivit dig ang. mina farföräldrar Maria och Bruno Heyner, som c:a 1914 - 1920 var bosatta i Rönninge då jag ville veta mer exakt var i Rönninge de bodde. Idag var jag på SSA och fick hjälp med att söka i inflyttningslängderna till Salem, där jag fann dem som inflyttade till något med namnet Dungen den 11 dec. 1914, dit de kom från Riddargatan 13 i Sthlm, Maria och Bruno m barnen Sigge och Gudrun. I Adressförteckningen över villaförstäder 1916 finns min farfar även upptagen: **Heiner, Bruno, Villaäg., Dungen. Rönninge.**

Vänligen

Lennart Heyner

20170205

Hej Valter

Igår gjorde jag och hustru en tur till Rönninge, och lyckades ta oss fram till Rönninge Gårds väg 18 där vi lyckades sammanträffa med ägaren till Rönninge Kungsgård, som han köpt av frälsningsarmén 1979, Han var tyvärr rätt obekant både med Dungen och Gårdstjeppe, menade att huset på fotot ursprungligen uppförts som en lada, som Frälsningsarmén senare byggt om för att använda som gudstjänstlokal. Byggnaden saknar eldstäder och det verkar inte särskilt troligt att den använts som familjebostad.

Jag har försökt hitta namnet "Dungen" på hemsidans kartor utan att lyckas, känner att jag skulle behöva tillgång till någon äldre karta som Salems församling använde sig av när de skulle föra sina böcker. Det är ju så länge sedan att boningshuset kan mycket väl vara borta, rivet eller nedbrunnet. Vi fick en stark känsla av att huset på det foto (bönehuset) du skickade inte är det hus mina förfäder bodde i.

Vänligen

Lennart Heyner

20170216

Hej Valter,

Det var som jag misstänkte, Bönehuset på N:o 18 var inte platsen där mina farföräldrar bodde, men nu har jag funnit gamla "Dungen", efter att ha rekat Eniro kartor, flygfoton och gamla flygfoton över området fann jag att nuvarande Herrängsvägen 9 tidigare hade infart från Rönninge gårds väg 16, kontaktade 9:an, som bekräftade att deras ursprungliga fastighetsbeteckning är "Dungen".

Mycket glädjande för mig, vidarebefordrar kunskapen ifall ngn annan skulle fråga.

Vänligen

Lennart Heyner



Bild Google Maps
Slut Dungen -----

-----START SOLHÄLL, Sandbäcksvägen 34, 144 62 RÖNNINGE



Mail den 10 mars 2017 från Gunnar Holm till Valter Isander.

"Hej Valter!

Kul att Du vill lägga in Solhäll i inventeringen av gamla hus i Rönninge.

Bilagat finner Du två bilder, ett av stora huset och ett av "lillstugan". Kvalitén kanske inte är den bästa men hoppas det duger.

Husen byggdes av en Rönningebo som hette Törn, som sedan bodde i närheten av Rosstorp. Huset hade initialt 2 lägenheter. En uppe och en nere med separata ingångar. Utöver nämnda hus fanns ett uthus med förråd och 2 torrtoaletter. Solhäll ligger på Sandbäcksvägen 34. Fastighetsbeteckningen är "Lustigknopp 4".

Hörs

Mvh/ Gunnar

0705444747

den 10 mars 2017

Angående Källan på Sandbäcksvägen, foto år 1901.

Intressant! Från min uppväxt från på 50 talet och framåt fanns inte någon synlig källa kvar. Från Norrbergavägen mot Sandbäcks gård räknat fanns på vänster sida en stor äng som tillhörde Pelle Bergmans morföräldrar; därefter bodde sedermera Janssons, och sedan kom herr Films hus. Hans hus revs och Pia & Per Edlund byggde sin villa där. Granne med Film låg en kartongfabrik som brann på 50-talet.

På höger sida bodde "Kucke" & Linnea Larsson. Därefter Sotaren Abrahamsson och granne med oss Hagströms på övervåningen, i Granåsa. Sedermera flyttade Plåtslagaren Bror Ståhlnacke med Hustru Karin in.

Efter vårt hus (Solhem) kom i kurvan Ståhles hus mitt emot Höganloftsvägen. Tror Ståhles ägde hela Lustigknopp förutom avstyckningarna, bl.a. vår tomt. Så några spår av källa kan jag tyvärr inte dra mig till minnes.

Apropå källa hade vi en borrhållsbrunn nästan nere vid vägen. Framför Granåsa fanns en stor granhäck och framför den ett dike. I diket gick avloppet ut. Allt detta före att kommunalt vatten & avlopp drogs fram.

Hoppas Du hittar kortet (källan). Vore intressant att veta var källan låg och vad som hände med den.

En detalj. De mantalsskrivna fastigheterna hade, kanske fortfarande har, rätt till fiske i Uttran sjö. Stamfastigheten Lustigknopp var mantalsskriven men inte vår, då den var en avstyckning från stamfastigheten.

Mvh/ Gunnar
+46705444747
10 mars 2017

----- SLUT SOLHÄLL

Hillsta 2 och Hilsta ----- start



Hej Valter!

Sänder över bild med information om Hillsta på hörntomten Bodavägen - Rönninge skolväg, som jag nämnt om på Facebook. Loulou har gett löfte om publicering. Jag kanske skrev fel förnamn på borgmästaren, rätt se nedan. Och vi som undrat om "Olle Doft" hade syskon, nu finns som här på bild. En kusin finns i livet, Loulou ska tala med honom. Hon bor i

Sorunda. Hälsningar Agneta Widén, mars 2017

.....

Den 9 februari 2017 19:56 skrev Agneta Widén <eagneta.widen@telia.com>:

Hej Loulou!

Trevligt att träffas idag och att få höra om din koppling till Rönninge. Nu har jag kollat i Salems HBF-skriften "Villanamn i Rönninge" och hittade Hilsta (Hillsta) på Bodavägen 1. Fastighetsbeteckning Hilsta 3 och så finns på Bodavägen 5 Skogshall / Hilsta 2.

Hilsta är en hörntomt Rönninge Skolväg – Bodavägen, mitt emot Rönninge skola. Idag bor en ung familj där, 3 pojkar tror jag, och de har varsamt renoverat huset. Fram till för några år sedan bodde apotekare Erik Gustavsson med fru Bojan där. Erik blev en bra bit över 90 år. Deras dotter Kerstin gift Ångman har byggt en ny villa på Bodavägen på en avstyckad tomt till Hilsta.

I Skogshall, alldeles bakom Hilsta, bodde Ivar Karlsson och sonen Karl-Olof Karlsson, målare och konstnär. Det huset är rivet eftersom nya villor byggts där.

Anita Karlén som till för ett år sedan bodde i villa Karlstorp mitt emot Hilsta ringde jag nys och berättade om vårt sammanträffande. Hon berättade att hon kom ihåg farbror Ivar som gick till Konsum i Rönninge och handlade och bar tunga kassar uppför branta backar till stugan. När hans fru hade dött bjöd Anita in honom på julmat på julafton, han var alltid så snäll. Jag bifogar det Bert Rubazkin skrivit till Anita efter att kalendern för 2016 kom ut.

Vänliga hälsningar

Agneta Widén tel 07330 98578

Från: Lou-Lou Hillstad loulouhillstad@gmail.com

Datum: 10-02-2017 09:14 (GMT+01:00)

Till: Agneta Widén eagneta.widen@telia.com

Rubrik: Re: Hilsta i Rönninge

Här kommer en liten bild på Hillsta. Blev lite ivrig att visa...Clas-Henrik som sitter på kälken dog förra året 101 år gammal. Kortet borde alltså vara taget runt 1918. Byggmästaren tillika morfars pappa August Karlsson, och en syster Vera syns också.

Hälsningar Lou-Lou Hillstad

Hillsta -----Slut Hilsta

L Erik Lindgren, trädgårdsmästare, lät bygga Björknäs i Rönninge



Noterat av Valter Isander och Agneta Widén
oktober 2017

18 okt. 2017 kl. 19:14 skrev eagneta.widen
<eagneta.widen@telia.com>:

Hej Valter!

Nu har jag ett resultat:

L Erik Lindgren lät bygga Björknäs på Dånvksvägen
20. Där fanns torpet med samma namn på en höjd

nära Flaten. Om huset ser ut som idag så var det knappast en stuga han byggde. Det bör ha varit runt
1897 när L E L var 65 år och tomter styckades och Rönninge växte fram.

Spännande! Han var ju stor inom trädgårdsodling.

Hälsningar Agneta

Han dog 1911.

Länk om L E Lindgren

<https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/10555>

I Salemsboken finns bild på Björknäs med två stugor och odlingar däromkring -
Lindgrens trädgårdsland? /Agneta

Solbacken på Irisdalsvägen

Mail från Susanne Tholin november 2017



Solbacken omkring 1970, ur arkivet. Se www.isander.se

Hej Valter. Jag har tittat på de gamla Rönningehusen igen. (jag beskrev ju vårt hus för ett par år sen på din sida.) Upptäckte att man kan klicka på dem så blir de så stora att de fyller skärmen. Härligt, fast jag får ont i hjärtat.

Den här svartvita bilden på Solbacken, när tog du den? Eller det var nog någon äldre person än du som tog bilden? Måste ha varit före 1966-67 för vindskupan finns kvar. Jag saknade den så när den togs bort. Pappa la visst om taket vill jag minnas, troligen lite senare än de ovan nämnda årtalen. Jag tror jag hade flyttat hemifrån. Våra trädgårdsmöbler står ännu kvar på terrassen också.

Kanske än mer sentimental blev jag av att se Höganloft på nära håll. Precis sig likt från min skoltid.

Blomkrukorna på trappen, t.o.m. päronträdet vid väggen till höger om huvudingången (direkt utanför toan.) Fönstret till barnkammaren står lite på glänt. I utbyggnaden nedanför det fönstret bodde Nisse Möllersten när han var och hälsade på en gång. Han var väl en tidigare ägare tror jag. Senare revs utbyggnaden.

Träbalkarna finns kvar utanför det ljusa rummet som var en del av det stora vardagsrummet med utsikt över sjön. Men bilen känner jag inte igen trots den ålderdomliga registreringsskylten. Familjen Ahrens hade alltid folkvagnsbubblor eller -bussar och de brukade stå parkerade nere där vägen slutade, nära det stora trädet, om det nu var en alm eller en lönn. Jag umgicks alltså flitigt i den familjen mellan 1957-63. Så mycket roligt vi hade där. Och en hemlig gång mellan städskrubben på toan och garderoben i trappen!

Märkligt nog lär bekanta till min sons sambos släktingar bo där nu. Världen är liten.

Såg f.ö. min äldsta syster Ingegärds namn som medverkande i programmet 1946. Ja, jag minns att hon sa hon var med i Rönningeringen. Hon dog för fyra år sen.

Hälsningar Susanne, född Aare

Ånimskog Dalsland

Forts Solbacken:

Hej igen Valter! Tack för den stora bilden! Så roligt att ha den, man ser så mycket mer utan att behöva gå in och leta upp bilden. Fast hjärtvärken går inte över. Till höger (se www.isander.se ff) måste vara utedasset fast jag undrar vad som står till vänster om det, vid stigen mot tant Malin Geijer. Någon bråte, kanske virke. Det är definitivt efter att jag gift mig och flyttat, jag bodde aldrig i ett gult hus med vita infattningar. Men det allra viktigaste, huset är avklätt. När jag växte upp var framsidan helt inbäddat i vildvin. Ett surrande av bin, ett ekorrbo en gång under mitt sommarrum över verandan som liten. Jag bodde som Törnrosa i mitt lilla krypin. Huset hade då något slags mörkvit eller ljusgrå färg med mörkare infattningar, jag tror de kan ha varit mörkgröna.

Jag har nästan inga bilder, åtminstone inte exteriörer, och inga lösa. På den tiden fanns inte kameran i var mans ägo. Pappa slutade nog använda sin i slutet av femtiotalet, små svartvita bilder med

mönsterklippta kanter. Min syster Marianne Sindsjö Aare, tvilling till Ingegärd som dog, har tagit enormt mycket bilder men det är ju efter att hon fick en kamera och huset sålts. Då var huset redan omgjort. Hon bor i Åmål och har lite kontakt med några i Rönninge, har varit på ett hembygdsmöte och tittat på bildföreläsning t.o.m.

Jag har faktiskt ett (färg)foto med huset där det är helt täckt av vildvin, det är nog taget 1960-62. En kopia gjord från en diabild som pappas tvillingbror Alvar tog då. Han var en ivrig fotograf. De få bilder jag har är alla inklistrade i fotoalbum och jag vill inte plocka ur dem. Jag har en till som ju är mycket mer intressant; från 1903 eller 1905. Huset är då mörkt i färgen, kanske brunt, med samma färg på detaljerna, svårt att veta för det är ju svartvitt foto - eller snarare brunaktigt. En kopia från ett samtida negativ troligen.

Det är mycket fint, på övre våningens burspråk syns en grund balkong med dörrarna på vid gavel. (dörrarna fanns kvar då vi flyttade dit men balkongen var då inbyggd, iskall, med fernissat asfaltgolv.) På bilden har ännu inte den vänstra utbyggnaden kommit till, den som i min barndom inrymde matsal nere och sovrum/ateljé med litet burspråk uppe. Istället ser man en liten ingång med tak över. Såvitt jag förstår leder den in till det som då vi flyttade dit var en liten jungfrukammare. Där tog pappa bort väggen så den blev en del av köket med direkt ingång till matsalen. Innan dess fick man gå runt, ev. via vardagsrummet, jag minns inte exakt, jag var så liten. Utanför huset står en man i hatt, troligtvis ägaren, en grosshandlare som byggde huset som sommarstuga. De vackra kakelugnarna och vardagsrumspanelen tog han från diverse hotell i Stockholm. Om det är han så är han pappa till den ogifta damen som pappa köpte huset av (ca 1951). Vi har en syster till, Elisabeth Aare som bor i Åmål, kanske har hon några bilder, jag får höra efter.

Tyvärr har jag inte några bilder alls från Höganloft. Där bodde alltså familjen Ahrens. Du får gärna använda min text fast den kanske skulle beskärmas lite. Och utbyggnaden som Nisse Möllersten kinesade i nån gång är redan borta på den bilden som du har. Eller kan den möjligen ha stått en liten bit ifrån, men jag tror inte det.
hälsar Susanne Aare

Forts. Solbacken:

Tack Valter för ytterligare bilder! Sten Bergman var jag hemma hos flera gånger. Jag lekte med hans barnbarn Eva Rende som bodde där en tid - eller om hon alltid gick dit efter skolan. Vi gick i samma klass. Hela klassen var dessutom där en gång, minns inte om det var födelsedagskalas eller en studiedag med klassen. Då fick vi gå in och hälsa på Sten som satt bakom sitt skrivbord iklädd kostym. Han visade sina fåglar och berättade. Fåglarna fanns (levande) i något slags glasburar i trappan vill jag minnas.

Det ser ju väldigt bebyggt ut redan 1925 av kartan att döma.

Och mysigt med kakelugnen där det brinner hemma hos dig! Den kakelugnen som var i ateljén på Solbacken var också grön, lite dovare och utan mönster. Mina föräldrar sov där och vaknade båda en morgon med huvudvärk; de hade stängt spjället lite för mycket eller för tidigt.

Jag var mycket och lekte på Skogsborg som låg rätt nära vårt hus. Där hyrde familjen 'de Richelieu' mellanvåningen i mitten av femtioalet. Netzén längst upp tror jag, men det var nog mest sommartid, de syntes sällan till. Jag tror de ägde huset. I bottenvåningen med murad vägg bodde Ekebergs, mannen var polis så vi var lite rädda för honom.

Vid tillfälle försöker jag fixa bilderna på Solbacken. Lånar makens smarta fåne. Jag har en mac, f.ö. Jag bor själv i en ljusgul bondstuga från 1886, inbyggd veranda med originalrutor i flera färger (påbyggd 1900), en kakelugn, en öppen spis och en dito som egentligen fungerar som en kakelugn, med kanaler inbyggda, alltså.

Susanne Tholin den 18 november 2017, mail till Valter Isander, Rönninge.

Men nu kommer en bild på hur Solbacken såg ut när det var nytt! Du ser, det är en ingång på ena sidan där det numera är en utbyggnad. Och det är balkong på andra våningen. Man kan undra vad det var för färg på huset. Det ser ju brunt ut men kan mycket väl vara grönt eller vad som helst. Och så små fruktträdplantor i förgrunden, det måste vara de gula plommonen där under den ljusa fläcken. Det trädet tröttnade redan när jag var barn, plommon lär inte bli jättegamla. Jag sänder en bild till strax. / December 2017 Susanne Tholin



Solbacken nybyggt



Kakelugn,
spegelväänd.

14 dec. 2017 kl. 15:56 skrev Susanne Tholin <susanne.tholin@me.com>:

> Jag nämnde kanske en (färg)bild från sextiotalet där huset är helt täckt med vildvin, så som det var då jag växte upp där. Men det blev ingen bra bild. Här är däremot en på kakelugnen i matsalen (den ligger i utbyggnaden som blev). Det syns inte så bra men mönstret är blått. Det var /är en så söt kakelugn, där eldade vi alltid brasa då vi åt middag under veckohelgerna den kalla årstiden. Bilden är en gång kopierad från en diabild och då råkade den bli spegelväänd! Den där ekdörren ledde till köket men ligger alltså till vänster om kakelugnen. På höger sida var en öppning till vardagsrummet via ett litet telefonrum. > Med förhoppning om en God Jul, Susanne

Namnet : Solbacken är helt uppenbart tycker jag. Det var en enda stor solig backe. Pappa ritade sitt exlibris inspirerat av det; en sol som lyste över en backe som sluttade ner i sjöns vågor.

Det bodde en trädgårdsmästare i Irisdal när jag växte upp, vet ej om han gick i sin fars fotspår, om han ärvt stället, om de namngav det efter blommorna. Självt åkte han ofta till Ulriksdal och hjälpte till vill jag minnas. /Susanne Tholin

/Slut Solbacken

Villa Löflund, Rönninge



Spalckhaver, Arnold Carl Viktor Hugo, Köpman, Källarmästare, Musiker; Haga Trädgård, Stockholm. Född 1879 i Sthlm.

Spalckhaver, Hugo, Grossh., Vagns- och automobil-gummi. Reparations-verkstad. Agenturer. Birgerjarlsg. 131 A, Va.; a. t. 92 77; bost. s. g. 135; tel. Brunkeb. 34 57.

Margareta Spalckhaver, f. 1909, dotter till tjm. Hugo Spalckhaver och Anna Larsson. Margareta gift 1944 med ÅBJÖRNSSQN, CARL W, regeringsråd.

Hugo: S:Rikstelefon Rönninge 8, allmän tel Rönninge 29

Grosshandlare Hugo Spalckhaver på Villa Löflund i Rönninge

Inlagt den 19 december 2017 av Valter Isander
/Slut Löflund

>>> *START sidor om Rönninge Uttringe, 8 sidor*

Rönninge och Uttringe av Agneta Widén, 2019

Ägarlängd för Uttringe och Rönninge Gårdar

Sid 1:

Källa: Wilhelmina af Tibell.

Beskrifning öfver Uttringe och Rönninge. Utgiven 1875 (i faksimil 1987 av Rediviva), efter fyra års sökning i arkiv, besök, korrespondens och bibliotek efter uppgifter.

Uttringe senare Uttringe, ytterst på en udde i sjön Uttran vilken troligen fått sitt namn efter gården.

Förste kände ägare:

1480-1493 Johan Pedersen Bååt. Hans arvingar sålde till Birger Ericssons (ägde Wreta) far och därpå gick gården i arv till Birger Ericsson.

1538-1560 Kung Gustaf I Vasa köpte gården av "Birge i Ytringe" för 146 mark.

Kungen var road av jakt och närheten till hufvudstaden gjorde Uttringe lämpligt som jaktställe. På gårdens vidsträckta område fanns mycket skog och vilt. Ekar växte ej så allmänt, och virket var viktigt vid skeppsbyggerier och kungen ville ge ett gott exempel genom att själv plantera ekplantor. En sägen förtäljer att Gustaf satte en ek som nu finns bevarad bakom Rönninge gårds huvudbyggnad.

1560-1590 Hertig Johan af Finland, senare kung Johan III, ärvde gården. I jordboken för 1572: Uttringe en gård 15 öre 16 penningland. Ett öresland = jordrymd på vilken man kunde så en tunna råg. Ett öresland = 24 penningland. Uttringe var utarrenderat till flera personer, sist Polykarpus Korp.

1590 - 1618 Hertig Johan af Östergötland. Innehades som förläning av:

1599 Polycarpus Kopp, 1599-1609 Christoffer Bagge, 1609-1610 Göran Blom, 1612-1634 ståthållaren på Vadstena slott Jöns Nilsson Jacobskiöld m fl

1618-1622 Carl IX:s son hertig Carl Philip var ägare

1634-1654 Elisabeth Jacobskiöld född Kopp

1654- 1666 förste sekreteraren i Bergskollegium Mårten Lindeström köpte för 1.300 Rdr med torpen Rönninge och Ålkistan

1662 förvandlades Rönninge torp till säteri vilket är noterat i Kronans jordbok. Manbyggning, en flygel till höger för spannmål och mat, vänster flygel kök och rum för tjänstefolk, brygghus, lagård, loge. Anlade trädgård och stenmurar. Torpstugan som låg på en kulle sydost mot Flaten revs.

1666 avled M Lindeström och gårdarna ärvdes av de tre barnen.

1666-1689 assessor Nils Canterhjelm, måg till ML

1689-1693 landshövding Håkan Fägerstjärna

1693-1701 Överstelöjtnant Carl von Numers, måg till Fägetstjärna, ägde Uttringe

1701-1712 dennes hustru Gundborg Elisabet von Numers

Sid 2:

1693- 1722 landshövding Peter Scheffer Rönninge gård, 1712 -1722 ägde Uttringe gård.

Scheffer lät anlägga Rönninge trädgård med körsbärsträd bakom huvudbyggningen, äpple- och päronträd framför. Omkring år 1700 planterades sju askar på rad mellan huset och trädgården, varav två ännu lever år 2019. En stor ståtlig brygga anlades vid Flaten.

1723-1743 Generalmajor Christoffer Freidenfelt (Scheffers måg). CF omkom tragiskt vid en förlisning i Bottniska viken 1743.

1743-1773 Generalskan Regina Freidenfelt bodde kvar efter makens död. Hon var omtalad som "ett välgörande fruntimmer". En gammal gubbe som tjenat hos gen. RF berättade att hon lät köra mjölk till Stockholm en à två gånger i veckan. Han bodde som gammal i en stuga under Glasberga, Stora Näset och kallades Almanachsgubben eftersom han kunde förutspå väder. Han hade varit trädgårdsmästare på Rönninge gård och bodde då i Trädgårdsstugan sydost om Ålkistan (finns på karta från 1706) där han tagit upp land och odlade bärbuskar och grönsaker. Morot, persilja, kålrot, rödbeta, rova, bondbönor, vars frön han sålde, en fröhandel anlitas av hela trakten.

1774-1804 kammarrådet Lars Silfverstolpe köpte gårdarna för 12.000 plåtar. Denne var en kunnig och duktig lantbrukare. Lät afdika åkertegarna. Vid Uttringe byggdes fyra i en fyrkant stående uthusbyggnader, stora och lilla logen, lagård och stall samt stommen till Uttringes stora byggning där kök och två rum inreddes. De gamla uthusen som revs stod i två rader och bildade en gata som allmänt av "landtfolket" kallades "långa Hornsgatan". LS och hans söner vaktade på torparna i Nytorp och Ersboda, som vittjade ryssjor i Rönninge-Å och plockade ärtskidor, som de sedan olovligt sålde i huvudstaden med granris och blommor. LS var mycket gästfri och flärdfri.

Uttringe byggning blev sist uppförd och unge Silverstolpe önskade att den skulle stå uppe i backen som så småningom kallades Montbrillant av Wilhelminas bror Napoleon, där utsikten var vackrast. Kammarrådet blev blind och han slog förgäves med sin käpp efter timret till nya huset på platsen han bestämt tvärs över den s k Långa Hornsgatan. Man fick lov att köra ner stockarna från den blåsiga kullen och uppföra huset enligt LS beslut, tänkt att bli änkesäte åt hans unga hustru Catharina Charlotta. Dock avled hon hastigt i juni 1801 och maken flyttade till Stockholm. Gårdarna såldes och LS avled i september 1804.

1804 - 1806 Assessor Johan Adolf Sebenius, köpeschilling 8,000 Rdr banko specie. På Uttringe fanns Matts Mattsson som arrendator.

1805-1812 Dispatchören Carl Cassel enligt köpebrevet 11,500 rdr banco. Han började genast reparera huvudbyggningen vid Rönninge, höjde huset och inrättade två vindsrum med eldstäder, garderober och tapeter. Två nya flyglar närmare stora byggningen med kök i

den högra. Uttringe sköttes av arrendatorn Hollsten. Stugan vid Fiskartorp uthyrdes för 30 rdr per år, detsamma betalde änkan på Sandbäck. I Bergfana kärr omkom hustrun på Fiskartorpet när hon plockade tranbär som kallades träjon. Cassels hustru Barbara Strokirk var mycket förtjust i det lugna Rönninge och bodde där med sina små barn på somrarna vilket glädde tjänstefolket. Hon dog 26 år gammal 1808 och fick sitt vilorum med en vacker gravvård på Salems kyrkogård.

Sid 3:

1812-1827 Rönninge och 1812-1816 Uttringe: generalen Gustaf Wilhelm af Tibell.

Efter skilsmässa 1816 delades gårdarna och hustrun Carolina Mariana de Ferraud, fick Uttringe, medan G W af T behöll Rönninge utarrenderat men sålde gården till exhustrun 1827 för 10.000 rdr utan inventarier.

1827 - 1842 Carolina Mariana de Ferraud. Ägde och brukade både Rönninge och Uttringe.

Avled på Uttringe säteri den 22 mars 1842 efter att ha smittats av gastrisk nervfeber. Även sonen Napoleon dog i samma sjukdom.

1842 - 1895 Mariana Wilhelmina af Tibell ägde och brukade både Rönninge och Uttringe, som hon ärvde efter moderns död. Fröken W Tibell avled den 25 augusti 1895. Hela sin egendom hade hon testamenterat till Drottninghuset och Stockholms stads sjukhem.

1895-1896 inköptes gårdarna av Maria Löfgren för 50.000 resp 35.000 kronor. Hennes make Claes Löfgren blev direktör för nystartade fastighetsbolaget Rönninge ABol. Auktion hölls i december 1895 då fast egendom förvandlades till kontanter.

1896 -1904 Claes Löfgren behöll Rönninge gård och bodde där med familjen, sålde till Frälsningsarmén.

1897 - 1904 styckades marken och såldes till främst bostäder, mindre jordbruk och sommarvillor.

1904 - 1979 Frälsningsarméns vilohem och pensionat

1898 inköptes Uttringe gård med betydligt minskad areal av fru Helen Berg som byggde ny herrgårdsbyggnad på höjden, kallad Montbrillant av Napoleon af Tibell. 1906 skänkte hon byggnaden med tillhörande mark till Folkdansens vänner.

1980 köptes Rönninge gård av Inge Hedlund med tillträde 179(?). Företaget Rönninge Gård Kungsgård AB drivs av familjen Hedlund, hustru och sonen Tony, som hotell och konferensanläggning.

Nedtecknat i oktober 2019 av Agneta Widén, Salems Hembygdsförening

Överfört av Valter Isander den 26 oktober 2019

Nedanstående material tillfört av Valter Isander 26 okt 2019



Rönninge Uttringe år 1706

Lantmäteriet.

Uttringe gård ligger vid västra texten "Sjön Uttran".

Rönninge gård ligger mellan sjöarna Lillsjön och Flatan.



Rönninge karta, 1901-06

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&archive=RAK&sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3131322d37352d3233



Byggnader på Uttringe

STOCKHOLMS-TIDNINGEN 9 dec 1895
Rönninge såldt.

Ny villastad vid Stockholm?

$\frac{3}{4}$ mantal *Rönninge* och $\frac{2}{4}$ mantal säteri *Uttringe* i Salems socken, Stockholms län, såldes i lördags å auktion, som hölls å den först nämnda egendomen, belägen vid stambanestationen med samma namn. Rätt många kapitalister från Stockholm hade infunnit sig.

För de båda egendomarne uppnåddes ett mycket högt försäljningspris. Visserligen utgjorde åkerjorden 164 tunnland, men denna ansågs f. n. vara i fullkomlig vånååfd, och de 750 tunnland, som utgöra i hög grad bergig skogsåmark, bära skog af, enligt hvad fackmån ansågo, ringa försäljningsvärde. Dårtill kom, att samtliga hus å båda egendomarne åro så godt som fullständigt förfallna. Taxeringsvärdet, 60,000 kr., ansågs i allmånhet för högt.

Iceke förty var köplusten vid auktionen ganska liflig och uppnåddes ett slutresultat af 79,000 kr. Men iceke ens detta anbud antogs af försäljningsmånnen, hvilka efter auktionen åstadkommo under hand en ytterligare höjning till 85,000 kr., till hvilket pris slutligen egendomarne definitivt såldes till samme man, hvilken vid auktionen afgifvit högsta anbudet, nämligen förvaltaren Claes Löfgren för räkning hans hustru, fru Maria Löfgren, född Berggren.

Egendomarne, som voro ograverade, ågdes af sterbhuset efter fröken Mariana Wilhelmina af Tibell, hvilken testamenterat hela sin egendom till Drottninghuset och Stockholms stads sjukhem. Dessa anstalters bästa har i detta fall på det förträåffligaste sätt tillgodosetts af vederbörande styrelser samt af boets utredningsman, rådmån Ernst Löwenhielm.

Naturligtvis betingades det jäåmförelsevis höga pris, egendomarne uppnådde, af deras präktiga läge. Måhända kommer nu att i denna vackra trakt uppstå en ny villastad. Troligen ingick en sådan plan i en del spekulanters beräkningar, och finner ååven därigenom det höga priset en förklaring.

Rönninge egendomar sålt på auktion 1895 till paret Löfgren, vilka sedan sålde tomter till allmånheten.



Wilhelmina af Tibell,
född 1814, död 1895

>>> *SLUT* sidor om Rönninge Uttringe



I Rönninge fanns många pensionat, och här är en hälsning från C Ahlin (?) till Fröken Hulda Helén i Aske i Bro, poststämplat 23 nov 1907:

*Eckbacken 10/11 07
Många hälsningar från underteknad
jag trivs bra här
och trövälig trakt är
det Hellsa Elin Hellström
och Elin Beijner att jag
ventar kort av dem
ty dom fick af mig.
Min adr. Eckbacken
C Ahlin Rönninge*

(Foto A. Ahlqvist, Rönninge)



Hej Valter, jag var boende i Säljgården (nuv Hagavägen 10) med mina föräldrar och mormor Karin Sellman, som på 30-talet byggde huset. Efter hennes bortgång tidigt 60-tal användes bostaden som sommarbostad och revs 1980. Då byggdes ett nytt hus där, där mina föräldrar bodde livet ut till ca 2010. Nu är fastigheten delad och två bostäder är byggda. Bifogar en bild på Karins hus. /Hälsningar Jan Iggbom februari 2020.

Sellman Jr heter Lennart kallades för "Trallen" och var kompis med Lefte Alwin. Ingick i Norrbergagänget 1960. Det fanns en till Sellman som bodde på Vilhemsdalsvägen,

där Nr 10 nu ligger. Denne Sellman hette Sven och var bror med min farmor.
Jan Iggbom februari 2020

Skårby ---- start 8 dec 2021

Hej Valter!

Jag heter Christer Svedberg och är barnfödd i Rönninge, på Fiskaruddsvägen 18. Men bor nu i Stallarholmen sedan många år. Jag hittade för några år sedan en litet syskrin som min mor Adele Svedberg fick i julklapp av en av de som vårdades på Skårby 1944. Hon hette Meta Goldberg, och var troligtvis från Tyskland, då hon skriver hälsningen till min mor på Tyska, men jag kan inte hitta något i några inflyttnings eller förteckningar på riksarkivet. Det jag funderar över är om hembygdsföreningen har någon dokumentation om/ över de som var på Skårby ? Det kanske finns någon av er som har skrivit något om Skårby ?

Jag tänker då i första hand på de som behandlades där.

Med vänlig hälsning, Christer Svedberg

--

Hej Christer

Jag hittar inte mycket om detta i det jag kan söka i.

Ett ex: "ROSSTORPS VILOHEM, Rönninge Skolväg 24. Rosstorps huvudbyggnad byggdes år 1903 av chefredaktören för Svenska Dagbladet, Johan Fredrik Rossander och hans fru Ada. Byggnaden var ursprungligen en småländsk herrgård som plockades ner, flyttades hit och byggdes upp. Den västra flygeln som inte syns på bilden, var från början badhus och den östra, tjänstebostad. Efter makens död drev Ada R. vilohemmet vidare till omkring år 1945 då Elisabeth Nyman (kokerska på Skårby) hyrde rörelsen och drev den under namnet Rosstorps Pensionat. År 1959 köpte Lewi Pethrus rörelsen som år 1974 övergick i Lewi Pethrus-stiftelsens regi. Verksamheten heter sedan år 1959 Rosstorps Gästhem. "

Dvs en Referens om kokerskan på Skårby. Skårby nämns många gånger i Salemboken, den har du nog?

Med vänliga hälsningar

Valter Isander

Hej Valter!

Ja precis det är det jag har hittat i Salemboken. Skårby arrenderades av Gunnar Höggqvist, som fick möjligheten att öppna upp den som ett av de läger för flyktingar 1944-1946 . Initialt Norska och Danska flyktingar, men även en del judar som lyckades ta sig till Sverige hamnade här. Min mamma som var flykting från Estland fick via rågökommittén anställning på Skårby, och där träffade hon Meta Goldberg, som vi tror var 14-15 år gammal . Mamma var 19 år och detta var hennes första arbete. Meta tydde sig till min mor, som en syster och de var oskiljaktiga, hon gav min mor syskrinet som hon själv hade målat, som en present . Min mamma berättade för oss barn, att när Meta, som inte hade några anhöriga, skulle flyttas från Skårby, grät de båda och lovade varandra att ta kontakt med varandra. Men så blev det inte. Mamma träffade min far 1946 och Meta försvann.

Jag forskar själv på de estlandssvenskar som flydde till Sverige 1940-1946 och kom att tänka på syskrinet som mamma fick. Jag ska se om jag får tag i information på Riksarkivet angående Skårby. Apropå Elisabeth Nyman (1894-1960) - Det roliga är att Elisabeth Nyman som hyrde Rosstorp, anställde min mamma som hembiträde, och fröken Nyman blev min "låtsas-farmor" som hämtade mig när jag varit på lekskolan i Rönninge folkets hus. Jag fick lov att gå under järnvägen från Centralhuset, där hon bodde till "undergången" vid järnvägen och vänta vid tåget på mamma som kom från jobbet i Stockholm.

Elisabet Nyman föddes även här i Stallarholmen, på ett torp som tillhörde Ettersta gård, dit hennes far och mor kom som statare.

Tack ändå

Med vänlig hälsning,

Christer Svedberg Stallarholmen _____

--

Hej igen och tack för din berättelse. Själv är jag född i Stockholm/Bromma 1945. Jag och Ann och dotter Jenny kom hit till Rönninge 1973, kvar här vi två, Norrbergavägen 18. Om du vill kan jag infoga din berättelse i dokumentet "Texter om Rönninge", som ligger länkat på hemsidan. Innehållet indexeras av Google, dvs text är lätt att få träff på, folk hittar alltså. Låt mig få veta hur du ställer dig. Texten blir alltså offentlig.

Valter

--

Det får du gärna göra

Med vänlig hälsning,

Christer Svedberg

8 dec. 2021 kl. 14:42 skrev Christer Svedberg

Mail: chsv@me.com

_____ slut Skårby 8 dec 2021, Valter Isander